

Fondstyrelse=Ynkryggar: VSB

Feiging, kujon, pelkuri, ragur, feigling, lâche, cobarde, coward, трыц, codardo. Ynkrygg på svenska. Fegis på vardagssvenska. En individ som saknar ryggrad, som viker undan från ansvar, som gömmer sig när det blåser. En människa att inte lita på.

Sedan 2012 har stackaren Francesco Schettino, gemenligt kallad Kapten Ynkrygg, fått gestalta ynkryggen. Han lämnade sitt förlista skepp, Costa Concordia, innan alla passagerare var räddade. Han stod inte pall när det gällde. Då vek han sig som den ynkrygg han var.

Idag blåser det upp storm kring Roburs fonder. Svenska Dagbladet har äntligen fått en ansvarig att erkänna att det som i historisk belysning kommer att framstå som kapitalismens mest omfattande slöseri, fondförvaltning, just är ... slöseri. I dagarna gavs Riksbankens pris till Nobels ära till Eugene Fama, som visat att sk aktiv fondförvaltning på rimligt effektiva marknader saknar värde. Detta till trots tar fondbolagen ut avgifter som vida överskrider det som motsvarar dess värde, dvs administrationen av en indexfond. Vd:n för Robur, Tomas Hedberg, hade ryggrad att erkänna detta förhållande. Gott så. Han är inte en ynkrygg.

Svenska Dagbladet tog emellertid kontakt med personer som varit engagerade i Robour, och som likt Kapten Ynkrygg, njutit pengar och prestige för sitt deltagande. Nu kommer journalisten med räkningen. Nu skall ansvar utkrävas. Nu gäller det att stå vid sitt skepp och sitt agerande. Nu gäller det att ha integritet och ryggrad.

Men likt Kapten Ynkrygg, känns de inte vid sitt skepp. Följande personer, listade i SvD 131217, vill inte uttala sig om lönsamheten för fondspararna i den produkt de var ansvarig för: Catrin Fransson, Carina Tovi, Kerstin Stenberg, Britt Reigo, Jan Andersson. Till detta namngalleri av ynkryggar adderas VD för Swedbank, samt styrelseordförande Anders Sundström. Dessa personer kan du lita på att du inte kan lita på. De står gärna på kommandobryggan när solen lyser och drinkar serveras. Men i storm, när ansvar utkräves, när de skall förklara sitt agerande, då lämnar de skeppet snabbare än råttorna.

Med Immanuel Kant i ryggen, att man skall agera på sådant sätt att det kan göras till allmängiltig norm, och med Falcones starka krav på att inte böja sig, får jag säga till dessa personer exakt vad kustbevakningens ansvarige sade till Kapten Ynkrygg: *Vada a bordo, cazzo!* Gå tillbaka till skeppet, din jäkel.

Fondbolagens ynkryggar gömmer sig nu i sina hålor. När de tusentals fondspararna undrar var deras pengar gick. Då hukar de i sina hålor och försöker undkomma det ansvar som en rakryggad person hade burit. De är finansbranschens ynkryggar!

Öllsjö den 17 december 2013

Sven-Olof Yrjö Collin