

Hyckleriets manifestation

Söndagen den 22 december drar hycklarna fram över gatorna i Sverige. En del har redan paraderat på gatorna. Men kröningen blir när talmannen, artister och socialdemokraternas ordförande visar hyckleriets fula tryne i Kärrtorp. Själv föraktar jag dem och deras monumentala hyckleri. Men än mer, jag räds deras agerande, som är ett tecken på att demokratin förminskas i Sverige.

En vecka tidigare visades det avskyvärda politiska våldet när ett 30-tal antidemokrater attackerade en demonstration mot rasism i Kärrtorp. Berättigad avsky har riktats mot det våldet. Söndagens demonstration är i första hand en reaktion mot den söndagens våldsamerhet. Gott så. Politiskt våld skall fördömas. Det skall demonstreras mot. Det skall debatteras och synliggöras. På det att demokratin civiliserade sätt att lösa konflikter skall regera.

Emellertid!

En partiordförande blev utsatt för det politiska våldet i Stockholm genom att en antidemokrat attackerade honom med en tårta. Man fördömde våldet, men ingen demonstration arrangerades.

En kommunalpolitiker i Burlöv utsattes för ett bombdåd i hans egen bostad. Några fördömde agerandet, men ingen demonstration arrangerades.

Tre fall av politiskt våld. De två senare riktade mot de folkvalda personerna. De utövar sin regim genom att ha vunnit stöd av folket genom öppna och hemliga val. Det finns ingen anledning att skilja personer åt, allt våld skall fördömas. Men trots allt måste det politiska våldet med emfas bekämpas när det riktas mot det som är demokratin kärna i Sverige, våra folkvalda.

Vad är då skillnaden i det politiska våldet i Kärrtorp och de i Stockholm och Burlöv, som föranleder talmannen och artisterna att agera mot det ena och inte mot det andra? I de två senare fallen var det Sverigedemokrater som blev utsatta för politiskt våld.

Sverigedemokraterna företräder förvisso en politik som är obehaglig. Men i en demokrati har alla rätt till en politisk åsikt, utan att behöva vara rädd för våld. Det gäller talmannens åsikt mot rasism. Det gäller Sverigedemokraternas åsikt om begränsad invandring. Det gäller nazisternas åsikt om rasåtskillnad. Alla dessa är lika. De är åsikter. Och skall stödjas eller bekämpas med debatt. Inget annat.

Dagens demonstration liknar den av Goebbels arrangerade kristallnatten, där man utnyttjade ett attentat för att driva ut pöbeln på gatorna och iscensätta en ohygglig manifestation av politiskt våld. Söndagens demonstrationer kommer inte att leda till en kristallnatt. Inte i natt. Men det kommer att ge vänsterns antidemokrater legitimitet för deras politiska våld. Det kommer att öka, inte minska det politiska våldet. Därför fördömer jag dagens demonstration. Den är uttryck för en acceptans av politiskt våld. Det är inte en demonstration mot politiskt våld och för ett demokratiskt samhälle. I mitt demokratiska samhälle, som dag för dag försvinner alltmer vid horisonten, respekteras alla åsikter som just åsikter. Och debatteras med hetta. Men inte med våld. Allt våld fördöms. Även det våld som riktas mot de som jag inte samtycker med.

Öllsjö den 22 december 2013

Sven-Olof Yrjö Collin