

Linnéuniversitetets politiska uppgift är att släcka lampan?

Universiteten i Sverige får alltmer politiska uppgifter och tar även på sig politiska uppgifter. Toppen på det isberget är högskolagens paragraf 5, gemensligen kallad 'nazistparagrafen' då den adderar politiska målsättning till universiteten som är orelaterade till deras huvuduppgift.

Universitet är skapare och spridare av kunskap som vunnits genom vetenskapliga metoder. Universitet har visat sig vara hållbara institutioner som lyckats överleva snart i 1000 år. En orsak är att de varit oberoende institutioner relativt staten och relativt samhället. En del av det starka förtroende som universitet har åtnjutit har grundat sig på att omgivningen litat på att universiteten går i ingens ledband.

Den tiden är dock förbi i Sverige. 'Nazistparagrafen' är väl etablerad. Så kallas den då den visar med eftertryck hur politiker lyckats besegra universitetens självständighet, med referens till Goebbels ambition att göra universitet till hans stats megafoner. Politiker har också lyckats ta sig in i, och idag dominerar de universitetsstyrelserna.

Men även internt i universiteten har universitetets uppgift blivit satt på undantag. På Linnéuniversitet finns idag (22 mars 2011) en störtexponering av en affisch, och via universitetets hemsida meddelas att universitetet deltar i en politisk manifestation. Där uppmanas också alla anställda och studenter att delta i den politiska manifestationen.

Beslutet att universitetet skall ställa sitt namn och sin akademiska heder till en politisk kampanjs förfogande har tagits av Christel Olsson, sektionschef på lokal- och serviceavdelningen. Hon tillhör inte den akademiska personalen, men har rätten att dra ut universitetets namn och förtroende i en politisk kampanj.

Universitet kan delta, och bör delta i politiska kampanjer som avser universitetets uppgift, att skapa och sprida vetenskaplig kunskap. Akademisk frihet och yttrandefrihet torde vara politiska mål som är angelägna för universitetet.

I det här fallet deltar emellertid Linnéuniversitetet i Earth Hour, vilket är en internationell politisk kampanj syftande till att uppmärksamma klimatets betydelse för jordens överlevnad. Många av oss anser att det är en viktig manifestation. Men så är 1:a Maj, som manifestation av internationell solidaritet. Så är kvinnodagen, FN-dagen, och de politiska mål som ännu inte funnit någon dag, som motstånd mot religiöst våld och förtryck. Alla dessa är behjärtansvärda initiativ, men som universitetet, för att vidmakthålla sig som oberoende organisation och fortsätta att vara en trovärdig kunskapsproducent, skall avhålla sig från.

Om man låter universitetet dras med i politiska manifestationer, var slutar då vägen? Jag är rädd för att vi slutar med att en Heidegger blir Rektor. Att universitetet blir en del i ett politiserat samhälles kampanj.

Universitetets uppgift är inte att delta i politiska manifestationer av detta slag. Vår uppgift är att granska grunden för kampanjen, att lägga fram vår kunskap. Till samhällets fromma. Men stå oberoende gentemot samhället. Ett akademiskt agerande, som visar tyngden i Linnéuniversitetet, vore att ha öppna föreläsningar där klimatfrågan tas upp, dissekteras och granskas. Det är akademins produktiva samhällsinsats. Där manifesteras vårt oberoende och vår nytta som samhällsinstitution.

Sektionschefen har reducerat Linnéuniversitetets rykte som trovärdig akademi, till förfång för det som är vår uppgift, att skapa och sprida vetenskaplig kunskap.

Sven-Olof Collin