

## Den tysta Kristallnatten

Natten till den 10:e november 1938 förödes nästan 300 synagogor i det som kom att kallas Kristallnatten. Nazisternas förevändning var den tyska juden Herschel Grynszpan brutala mord på en tysk diplomat i Paris.

Nästan 63 år senare, närmare bestämt den 11:e september 2001, tog islamistiska fanatiker kontrollen över fyra flygplan och med dem som dödliga projektiler, flög in i World Trade Center och Pentagon, medan ett fjärde flygplan störtade utan att ha nått sitt mål. Detta togs som förevändning av USA:s regering att starta vad man kallade 'kriget mot terrorismen', där man framför allt vände sig mot sina tidigare allierade, personer från gerillaorganisationen Makhtab al-Khidamat som skapade nätverket al-Qaida efter Sovjetunionens uttåg ur Afghanistan.

Endast med uppbådande av halsbrytande och märkliga generaliseringar kan man koppla judendomen till mordet i Paris och islamismen till attentaten den 11:e september. Numer ser vi med lätthet hur förljuget nazisterna agerade och skapade sin kristallnatt. Betydligt grumligare ser vi idag sambandet mellan fanatikerna och religionen islam. Det yttrar sig bl a genom att det finns förslag i europeiska länder att förbjuda byggande av moskéer och minareter.

Det har framförts en tanke att bygga en moské några kvarter från Ground Zero, platsen där World Trade Center låg. I Sydsvenska Dagbladet, vanligtvis en liberal tidning, framförde kolumnisten Ann Heberlein den 21 juli 2010 åsikten att tanken på att bygga en ny moské var "...okänsligt och aningslöst". Således skall en religions kyrka inte få byggas då utövare av religionen mördar och terroriserar.

Men obbyggda kyrkor är lika icke-existerande som brunna kyrkor, de är lika obefintliga som de rivna synagogorna blev 1938. Då hörde man klirret från alla krossade fönster, och kallade det för kristallnatten. Ljudet från de obbyggda kyrkorna är tystnaden. Heberlein går således i spetsen, i en liberal tidning, för den tysta kristallnatten.

Med förskräckt insikt tvingas man upprepa Hegels obehagliga påstående: Historien lär oss att vi ingenting lär oss av historien. Och orsaken är att vi inte ser likheterna då vår blick grumlas av nutidens ideologier. Men likt nutidens skarpa dom mot den ljudliga Kristallnatten, kan vi bara förvänta oss en lika hård dom mot nutidens tysta Kristallnatt.

Öllsjö den 20 juli 2010  
*Sven-Olof Collin*